

# Vintergækken

Melodi Akiko Nagae Muir  
Tekst David Muir



1 Ko - sten fej - er sneen skal væk vi vil pl - an - te en vin - ter gæk  
2 Vand - e plan - ten pas nu på rundt om gæk-ken må vi ger - ne gå  
3 Fugl - ene syng - er smukt i kor ha - ren hop - per ude på bond - ens jord  
4 Hvid - e blom - ster ov - er alt vi har gjo - rt det har mor for - talt



jord - en skal på plads en teg ning sæt - tes her vis - er gæk - ken den er der  
læng - e skal vi stå X kom mer den mon frem hør nu kald - er mor os hjem  
spir - en vok - ser op X skub ber jord og kvist for - året kom - mer det er vist  
kom nu al - le venner vi da - n - ser i ring for - året fej - rer flot - te ting



ho - kus - po - kus fi - li - o - kus du skal vok - se mer'  
ho - kus - po - kus fi - li - o - kus du skal vok - se mer'  
ho - kus - po - kus fi - li - o - kus du skal vok - se mer'  
ho - kus - po - kus fi - li - o - kus du skal vok - se mer'

# Bevægelser

1

Alle står i en rundkreds.

På "kosten fejer sneen skal væk" lav feje bevægelser.

På "vi vil plante en vintergæk" buk dig ned og plant et "løg".

På "jorden skal på plads" klap gulvet fire gange med håndfladerne.

På "en tegning sættes her" sæt en "pind" i jorden.

På "viser gækken den er der" stå op og vis med hånden, blidt i rytme til sangen, hvor gækken er.

På "hokus pokus ... " hold håndfladerne sammen og bevæg dem fra side til side opad (som en spire, der vokser op).

2

På "vande planten" hold en "vandkande" og vand planten.

På "rundt om gækken må vi gerne gå" gå rundt om "gækken" med hænderne i siden.

.På "længe skal vi stå" slå ud med hænderne.

.På "kommer den mon frem" hold den ene hånd op (som når man skygger for solen) og se efter om gækken kommer frem.

På "hør, nu kalder mor os hjem" hold den ene hånd op til øret.

Omkvæd som ovenfor.

3

På "fuglene synger smukt i kor" form fuglenæb med hænderne og bevæg.

På "haren hopper ude på bondens jord" hold hænderne over hovedet som øre og hop til rytmen.

På "spiren vokser op, skubber jord og kvist" form en "spire" som i omkvædet og lad den vokse op.

På "foråret kommer det er vist" stræk armene op og lad dem falde ned langs siden i en bue.

Omkvæd som ovenfor.

4

Tag hinanden i hænderne og gå i ring.

I omkvædet går alle ind mod midten første gang og tilbage igen anden gang.